

Hội từ thiện **Người Samarit Nhân Lành Việt Mỹ**

VAGSC

Vietnamese American Good Samaritan Charities

PO Box 18209 Anaheim Hills CA 92817 - USA

Bảo Vệ Sự Sống – Protect Human Life

Non Profit Organization # 37 155 2124 – April 2007 CA – All donations are Tax deductible

Email: vagsc1@yahoo.com www.vagsc.com – Tel 714 974 5288

Bản Tin 19 – *Nihil Obstat* Rev Trần Huy Hoàng **Tháng 12 - 2015**



Good Samaritan

“Con đi và cũng làm như thế (Luca 6,15)

Mục Đích

- * Bâng bố thương tích tinh thần & thể xác cho người cùng khổ.
- * Mang tình thương của Chúa đến cho nhân loại lỗi lầm bằng lời cầu nguyện.
- * Bảo vệ sự sống:
 - Chôn cất và cứu vớt thai nhi
 - * Nâng đỡ những bệnh nhân HIV & AIDS
- * Giúp đỡ các em bé mù lòa khuyết tật

Quý Ân Nhân Vagsc

Còn Sống hay Qua Đời

Sẽ được hưởng lời cầu nguyện & việc thực thi bác ái cho tha nhân của: Hàng Giáo Sĩ- Quý Dòng Tu & Các Thiện Nguyện Viên của các trung tâm do Vagsc bảo trợ

Linh Hướng & Đồng Sáng Lập

Rev Nguyễn Đức Tuấn, CMC
Rev Nguyễn Kim Long
Rev Trần Huy Hoàng
Rev Nguyễn Đức Trọng
Rev Vincent Nguyễn
Rev Phạm Đức Hậu
Tev. Bùi Quang Thuận
Rev Nguyễn Quốc Anh
Deacon Jerry Đào Văn Hóa
Sr. Therese Trần Sr Mary Frances
Sr Phạm - Sr Lương - Sr Điệp

Ban Điều Hành

Cố Vấn Đình Hồng Phong
Hội Trưởng Alexander Nguyễn Hoạt
Phó Ngoại Phạm Tấn
Phó Nội Nguyễn Văn Yên
TTK Nguyễn Văn Liêm
TQ Nguyễn Hoa Cương
Lập C. Đoàn - Trần M. Phúc - Lý Mỹ Linh
Vân Kathy Đào Clara Nguyễn.

Tax Adviser

Mr. Nguyễn Trọng Tài
Law Adviser
Attorney Phạm Văn Phổ

“Chúa Giêsu sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết,...”

Anh chị em thân mến,

Trong Kinh Tin Kính chúng ta tuyên xưng rằng **“Chúa Giêsu sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết”**. Lịch sử loài người được bắt đầu từ việc tạo dựng nên con người nam nữ theo hình ảnh tương tự Thiên Chúa và được chấm dứt nơi cuộc chung thẩm của Chúa Kitô. Hai cực mốc lịch sử này thường bị quên lãng, nhất là niềm tin tưởng vào cuộc trở lại của Chúa Kitô và vào việc chung thẩm đôi khi không sáng tỏ và vững chắc lắm nơi tâm can của Kitô hữu.

Chúa Giêsu, trong cuộc đời công khai của mình, thường nhấn mạnh đến thực tại Người đến lần cuối cùng. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ về 3 đoạn Phúc Âm giúp chúng ta về màu nhiệm này, đó là đoạn về 10 trinh nữ, đoạn về các nén bạc và đoạn về chung thẩm. Cả 3 đoạn này trong Phúc Âm Thánh Mathêu đều thuộc bài Chúa Giêsu nói về ngày cùng tháng tận. Trước hết, chúng ta hãy nhớ rằng, bằng việc Thăng Thiên, Con Thiên Chúa đã mang lên cùng Cha nhân tính của chúng ta, một nhân tính Người đã mặc lấy và Người muốn kéo tất cả mọi người đến cùng Người, muốn kêu gọi toàn thể thế giới đến với vòng tay rộng mở đón nhận của Thiên Chúa, nhờ đó, vào thời điểm lịch sử kết thúc, tất cả mọi thực tại sẽ được trao về cho Cha.



Đức Thánh Cha Phanxicô

Dầu sao thì đây là "lúc giao thời" giữa lần đến thứ nhất của Chúa và lần đến cuối cùng của Người, chính là thời điểm chúng ta đang sống đây.

I. Dụ ngôn về 10 cô trinh nữ được đặt vào trong bối cảnh này (cf Mt 25:1-13). Nó liên quan đến 10 cô gái đang đợi chờ chàng rể đến, nhưng chàng trì hoãn và họ đều thiếp ngủ.

Đột nhiên vang lên tiếng báo chàng rể tới, tất cả đều sửa soạn nghênh đón chàng, tuy nhiên trong khi 5 cô trong họ, những cô khôn ngoan, còn dầu cho đèn của mình, còn những cô khác khờ dại, bị bỏ lại với những cây đèn chưa được thắp sáng vì họ không còn dầu; thế rồi trong khi họ đi tìm dầu thì chàng rể đến, và các cô trinh nữ khờ dại bị đóng cửa không vào dự tiệc được.

Chàng rể đây là Chúa, và *thời gian* đợi chờ đây là thời gian Ngài ban cho chúng ta, cho tất cả chúng ta bằng tình thương và lòng nhân ái, trước lần đến cuối cùng của Người, nó là một thời gian cần phải tỉnh thức;

*Một thời gian chúng ta cần giữ cho ngọn đèn tin cậy
mến sáng tỏ, thời gian mở lòng ra trước sự thiện, sự mỹ
và sự thật; thời gian sống theo như Thiên Chúa, vì
chúng ta không biết ngày hay giờ Chúa Kitô trở lại.*

*Điều chúng ta cần phải làm đó là sửa soạn sẵn sàng
cho cuộc hội ngộ này - sẵn sàng cho một cuộc hội ngộ,
vì đó là một cuộc hội ngộ tuyệt vời, cuộc hội ngộ với
Chúa Giêsu - tức là có thể thấy được các dấu hiệu hiện
diện của Người, có thể sống động đức tin của chúng ta
bằng nguyện cầu, bằng các phép bí tích, có thể tỉnh táo
không buồn ngủ, không quên mất Thiên Chúa. **Đời sống
Kitô hữu thiếp ngủ là một đời sống buồn thảm, không
phải là một đời sống hạnh phúc.** Kitô hữu cần phải
hạnh phúc, cần phải có được niềm vui của Chúa Giêsu.
Chúng ta đừng thiếp ngủ!*

II. Dụ ngôn về các nén bạc, giúp chúng ta suy nghĩ về
mối liên hệ giữa cách thức chúng ta sử dụng các tặng ân
được Thiên Chúa ban cho và việc Người trở lại, khi
Người sẽ chất vấn chúng ta về cách thức chúng ta đã sử
dụng chúng ra sao (cf Mt 25:14-20). Chúng ta đã biết
được dụ ngôn này, đó là trước khi lên đường, người chủ
trao cho mỗi đầy tớ một số nén bạc để sử dụng một cách
tốt đẹp trong khi ông vắng mặt. Ông trao cho người thứ
nhất 5 nén, người thứ hai 2 nén và người thứ ba 1 nén.
Trong thời gian ông vắng mặt, hai người đầy tớ thứ nhất
và thứ hai đã làm gia tăng các nén bạc của mình - những
đồng bạc các xưa -, còn người thứ ba lại mang chôn nén
bạc của mình và trả về cho chủ nguyên vẹn. Khi trở về,
ông chủ xem xét công việc của họ: ông tưởng thưởng cho
hai người đầu, còn người bị tống ra ngoài tăm tối, vì
người này đã lo âu sợ hãi đem vùi nén bạc của mình đi,
khép mình lại. **Một Kitô hữu khép kín mình lại, dấu đi
những gì được Chúa trao ban cho mình là một Kitô
hữu... họ không phải là một Kitô hữu! Họ là một Kitô
hữu không biết tạ ơn Thiên Chúa về tất cả những gì Ngài
đã ban cho họ!**

Điều này cho chúng ta thấy rằng **thời gian đợi chờ
Chúa trở lại là thời gian hoạt động - Chúng ta đang ở
trong thời gian hoạt động - thời gian sử dụng các tặng
ân của Thiên Chúa, không phải cho bản thân mình mà
là cho Ngài, cho Giáo Hội, cho kẻ khác, thời gian bao
giờ cũng cần phải cố gắng gia tăng sự thiện trên thế
giới này. Nhất là hiện nay, trong thời điểm khủng
hoảng này, càng không được khép mình lại, chôn dấu
tài năng của mình, chôn dấu những kho tàng thiêng
liêng, trí tuệ và vật chất của mình, chôn dấu hết mọi sự
Chúa ban cho chúng ta, mà phải cởi mở bản thân mình,
phải liên đới đoàn kết, phải chú trọng đến kẻ khác.**

Ở quảng trường này hôm nay tôi đã thấy được nhiều giới
trẻ. Đúng không vậy? Có rất nhiều giới trẻ phải không?
Cha muốn hỏi các con là thành phần khởi sự cuộc hành
trình đời sống: các con đã bao giờ nghĩ tới những tài

năng Thiên Chúa ban cho các con chưa? Các con có bao
giờ nghĩ về cách thức các con sử dụng chúng để phục vụ
người khác chưa? Đừng chôn vùi các tài năng của mình!
Hãy thử sức với những lý tưởng to lớn, những lý tưởng
mở rộng cõi lòng, những lý tưởng sẽ làm cho các tài
năng của các con trở nên phong phú. **Đời sống được
ban cho chúng ta không phải để chúng ta có thể khư
khư giữ lấy nó cho bản thân mình, mà là được trao
ban cho chúng ta để chúng ta có thể cống hiến nó đi.**
Giới trẻ thân mến, các con hãy có một tâm hồn cao cả!
Đừng sợ mơ tưởng những điều trọng đại!

**III. Sau hết là lời về đoạn liên quan đến cuộc chung
thảm**, lời diễn tả lần đến thứ hai của Chúa, khi Người sẽ
phán xét toàn thể loài người, kẻ sống và kẻ chết (cf Mt
25:31-46). Hình ảnh được vị Thánh ký sử dụng là hình
ảnh về vị Mục Tử phân rẽ chiên ra khỏi đám dê. Bên
phải là những ai đã tác hành theo ý muốn của Thiên
Chúa, bằng việc giúp tha nhân của mình là thành phần bị
đói, bị khát, khách lạ, trần trụi, bệnh nạn, tù ngục, nhờ
đó theo gương của chính Chúa làm; trong khi những kẻ
ở bên trái là những ai đã không ra tay cứu giúp tha nhân.
*Điều ấy nói với chúng ta rằng chúng ta sẽ bị Chúa
phán xét về đức bác ái, về cách thức chúng ta tỏ lòng
yêu mến Ngài nơi anh chị em của chúng ta, nhất là
thành phần hèn yếu nhất và thành phần bản cùng
nhất.*

Dĩ nhiên, bao giờ chúng ta cũng phải nhớ rằng chúng ta
được công chính hóa, chúng ta được cứu độ bởi ân sủng,
bởi tác động Thiên Chúa yêu thương nhưng không là
những gì bao giờ cũng xảy ra trước chúng ta; tự mình
chúng ta không làm gì được hết. **Đức tin trước hết là
một tặng ân chúng ta đã lãnh nhận. Thế nhưng để
sinh hoa kết trái, ân sủng của Thiên Chúa bao giờ
cũng cần đến việc cởi mở của chúng ta, việc đáp ứng
tự do và cụ thể của chúng ta. Chúa Kitô đến để mang
cho chúng ta tình thương của Thiên Chúa là Đấng
cứu độ. Chúng ta được kêu gọi tin tưởng Người, làm
tương hợp tặng ân yêu thương của Người với đời
sống tốt lành, bằng các tác hành được tác động bởi
đức tin và đức mến.**

Anh chị em thân mến, **“Chớ gì chúng ta đừng bao giờ
lo sợ trong việc nhìn đến cuộc chung thảm; chớ gì nó
còn thúc đẩy chúng ta sống tốt lành hơn. Thiên Chúa
xót thương và nhân nại ban cho chúng ta thời gian
này để chúng ta hằng ngày biết nhận ra Ngài trong
người nghèo và nơi những con người bé mọn, chớ gì
chúng ta nỗ lực hành thiện và tỉnh thức trong nguyện
cầu và yêu thương. Chớ gì Chúa nhận biết chúng ta là
thành phần đầy tớ tốt lành và trung tín vào lúc kết thúc
cuộc đời của chúng ta.”**

Xin cảm ơn anh chị em.

Đa Minh Cao Tấn Tĩnh – Dịch

Ngày Của Con Người

Rev Nguyễn Cao Siêu, SJ

Luca (17:26-37) 26 Và cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy. 27 Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu, và nạn hồng thủy ập tới, tiêu diệt tất cả. 28 Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót: thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất. 29 Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Xơ-đôm, thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả. 30 Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế, ngày Con Người được mặc khải. 31 “Ngày ấy, ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà, thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại. 32 Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót. 33 Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống. 34 Thầy nói cho anh em biết: đêm ấy, hai người đang nằm chung một giường, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. 35 Hai người đàn bà đang cùng nhau xay bột, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. 36 Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại.” 37 Các môn đệ lên tiếng hỏi Đức Giê-su: “Thưa Thầy, ở đâu vậy?” Người nói với các ông: “Xác nằm đâu, điều hâu tụ đó.”

Suy niệm: Gần đây trong y học, người ta nói đến hội chứng Brugada. Hội chứng này thường gặp ở nơi nam giới vùng Đông Nam Á. Nó có thể gây tử vong bất thình lình và nhanh chóng, cho một người khi ngủ vào ban đêm, dù trước đó anh vẫn khỏe mạnh. Số người mắc hội chứng có tính di truyền này hiện đang gia tăng. Đến nay người ta vẫn chưa giải thích được nguyên nhân gây bệnh. Sống làm người ở đời, con người phải đương đầu với bao bất ngờ. Những điều tưởng như không thể nào xảy ra được, lại xảy ra. Những điều đã tính toán rất cẩn thận, lại xảy ra không như ý. Bệnh tật, rui ro, tai nạn, và sau cùng là cái chết. Những cái bất ngờ đến nhanh quá khiến con người không kịp trở tay. Làm sao ta có đủ bình tĩnh để đón lấy mọi cái bất ngờ trong cuộc sống? Kitô giáo chờ đợi một bất ngờ, vì biết bất ngờ đó thế nào cũng đến, chỉ không biết rõ khi nào thôi. Đó là Ngày Chúa Giêsu trở lại trái đất này trong tư cách là Vua xét xử cả nhân loại. Vào buổi đầu, nhiều Kitô hữu tưởng là Ngài sẽ trở lại ngay lập tức. Nhưng dần dần họ thấy rằng Giáo Hội phải kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ khi chờ đợi điều chắc chắn sẽ xảy ra, tuy không rõ khi nào, người ta mới không bị hụt hẫng khi biến cố xảy đến. Giáo Hội đã chờ hai ngàn năm và hôm nay vẫn đang chờ. Chờ và chuẩn bị cho Ngày Quang Lâm làm nên sức sống của

Giáo Hội. chờ đợi lâu dài cũng có thể làm người ta mỏi mòn. Cuộc sống hàng ngày với nhịp điệu bình thường, đều đặn, êm ả, có thể cuốn hút ta vào một vòng xoáy khó có lối ra. Con hồng thủy đã bất ngờ ập xuống vào thời ông Nô-ê, khi “họ đang ăn, uống, đang cưới vợ, lấy chồng.” Dòng chảy tự nhiên ấy bị cắt đứt đột ngột bởi con hồng thủy ập tới.

Khi Thiên Chúa tiêu diệt thành Xơđôm bằng lửa bởi trời, thì “họ đang ăn, họ đang uống, họ đang mua, họ đang bán, họ đang trồng, họ đang xây” (c. 28). Cuộc sống tưởng như cứ trôi đều, ai ngờ nó phải dừng lại. Chuyện ăn uống, mua bán, lập gia đình, trồng trọt, xây cất chẳng phải là điều xấu, cần phải tránh xa hay coi thường. Nhưng chúng ta không để mình bị ru ngủ bởi cái nhịp tự nhiên và quyến rũ của chúng. Người Kitô hữu sống đời thường như mọi người một cách tỉnh táo. Tận tụy nhưng lại không bị mất hút, hết mình nhưng lại còn chút e dè. Sống tung bừng giây phút hiện tại nhưng vẫn nhớ đến điểm tới. Hai người nằm một giường, hai phụ nữ xay một cối (cc. 34-35), nhưng số phận chung cuộc của họ lại khác nhau. Có người được đem đi, có người bị bỏ lại. Làm sao tôi đừng tiếc đồ đạc mà xuống lấy hay quay trở lại nhà (c. 31)? Làm sao tôi đừng như vợ ông Lót quay nhìn lại và hóa thành cột muối?

Cầu nguyện: *Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu trái đất này, và đã sống trọn phận người ở đó. Chúa đã nếm biết nỗi khổ đau và hạnh phúc, sự bi đát và cao cả của phận người. Xin dạy chúng con biết đường lên trời, nhờ sống yêu thương đến hiến mạng cho anh em. Khi ngược nhìn lên quê hương vĩnh cửu, chúng con thấy mình được thêm sức mạnh để xây dựng trái đất này, và chuẩn bị nó đón ngày Chúa trở lại. Lạy Chúa Giêsu đang ngự bên hữu Thiên Chúa, xin cho những vất vả của cuộc sống ở đời không làm chúng con quên trời cao; và những vẻ đẹp của trần gian không ngăn bước chân con tiến về bên Chúa. Ước gì qua cuộc sống hằng ngày của chúng con, mọi người thấy Nước Trời đang tỏ hiện.*

Lm Nguyễn Cao Siêu, SJ

Vagsc Kính Cáo

Thưa quý bà mẹ trẻ,

Hội từ thiện Người Samaritan Nhân Lành (Vagsc) nhận thấy rằng, có nhiều gia đình, cha mẹ, giàu có, thương yêu ... muốn nhận em bé mới sinh về làm con nuôi.

Có bà mẹ trẻ nào chưa sẵn sàng lập gia đình, nhưng đã mang thai ngoài ý muốn. Trong trường hợp đáng thương này, Vagsc sẽ thu xếp một cách kín đáo, lịch sự, đón nhận em bé đó xin đừng phá thai. Xin email hay ĐT cho Vagsc, chúng tôi sẽ sẵn sàng tiếp cứu.

Vagsc

Thế Giới Đi Về Đâu?

Rev. Ph. X. Ngô Tôn Huân

Câu hỏi đặt ra không liên quan gì đến vấn đề chính trị, kinh tế, quân sự của thế giới, mà chủ yếu là suy tư về vấn đề luân lý và đạo đức (moral & ethics) của thế giới hôm nay mà thôi

Thật vậy, những ai quan tâm đến luân lý, đạo đức thì phải ngao ngán trước thực trạng suy đồi nghiêm trọng về cả hai mặt này của thế giới hôm nay, đặc biệt là ở những quốc gia có truyền thống Kitô Giáo, như Ý, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Ái Nhĩ Lan (Ireland) Anh Quốc, Canada và Hoa Kỳ. Đây là những quốc gia có đông người theo Kitô Giáo (Công Giáo, Chính Thống, Tin Lành, Anh Giáo) nhưng nay lại sống phản Kitô giáo (anti-Christianity) cách rõ nét khi cho phép những thực hành vô luân vô đạo như làm nơ cho sách báo, phim ảnh khiêu dâm được tự do lưu hành, cho li dị, phá thai và hôn nhân đồng tính (same sex marriage)

Đây là một thực trạng đáng buồn, đáng xấu hổ cho những ai thành tâm muốn sống cốt lõi của niềm tin Kitô Giáo và hãnh diện là tín hữu Kitô.(Christians)

Sở dĩ thế, vì con người khác thú vật nhờ có đời sống tâm linh, có ý thức luân lý, đạo đức, khác biệt với loài vật chỉ có bản năng và hoàn toàn vô tri. Và đó là lý do tại sao vấn đề luân lý, vấn đề thưởng phạt chỉ đặt ra riêng cho con người mà thôi.

Nhìn vào thực trạng của thế giới hôm nay, người ta phải đau buồn vì các quốc gia có truyền thống Kitô Giáo nói trên đang tiến nhanh, tiến mạnh trên đường suy thoái đạo đức và luân lý, khi họ làm nơ –hay tệ hại hơn nữa- là cho phép những thực hành mà tự bản chất là phi luân, vô đạo, như cho phép kỹ nghệ dâm ô (pornography) tự do tung hoành, gây tác hại tinh thần cho giới trẻ và người lớn, cho phá thai, li dị, và nay là hôn

nhân đồng tính, (same sex marriage) như một thách đố có tác dụng phá đổ nền tảng gia đình dựa trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ.

Gia đình -từ ngàn xưa- là nền tảng của mọi xã hội con người, là hy vọng của mọi dân tộc, - và cách riêng- là tương lai của Giáo Hội. Gia đình chỉ có ý nghĩa trọn vẹn khi có người làm cha, làm mẹ, làm chồng làm vợ. Con cái phải có cha có mẹ thì mới thực sự cảm nhận mình là con cái.

Vậy mà nền tảng gia đình dựa trên những tương giao căn bản cần thiết nói trên đang bị các xã hội bệnh hoạn trên đây phá đổ, khi họ cho định nghĩa lại ý nghĩa và mục đích của hôn nhân để cho phép hôn nhân đồng tính.

Điều này, trước hết, hoàn toàn đi ngược lại mục đích của Thiên Chúa khi tạo dựng con người có nam có nữ và truyền cho họ mệnh lệnh “**phải sinh sôi nảy nở cho thật nhiều, cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất.**” (St 1: 28).

Đây là nền tảng luân lý, đạo đức và là mục đích của hôn nhân giữa một người nam và một người nữ từ khi có con người trên mặt đất này.

Vậy mà nay các xã hội bệnh hoạn nói trên cho phép hai người nam hay hai người nữ kết hôn, và gọi đó là hôn nhân như hôn nhân của một người nam và một người nữ từ xưa đến nay, thì làm sao chu toàn được mục đích nói trên của hôn nhân theo ý muốn của Thiên Chúa; nếu các quốc gia có truyền thông Kitô Giáo nói trên còn tin có Thiên Chúa là Đấng tối cao, đã tạo dựng muôn loài muôn vật hữu hình và vô hình ?

Nếu tin có Thiên Chúa thì phải thi hành những gì Ngài mong muốn cho con người sống và làm để được chúc phúc ngay từ ở đời này trước khi được cứu độ để vào Nước Trời vui hưởng hạnh phúc vĩnh cửu mai sau. Do đó, cho mục đích sống theo đường lối của Thiên

Chúa, con người phải sống một đời sống luân lý và đạo đức, để phân biệt mình với những kẻ vô thần (atheists), không tin có Thiên Chúa và luân lý phổ quát (universal moral).

Liên can đến vấn đề hôn nhân đồng tính, nếu cha mẹ của những người đang tán thành hôn nhân đồng tính, cũng là những người đồng tính, thì làm sao sinh ra được họ, để giờ đây họ nhắm mắt bịt tai công nhận hôn nhân giữa hai người đồng tính? cha mẹ của họ phải là một người nam và một người nữ kết hôn đúng nghĩa với nhau thì mới sinh ra họ, và xã hội con người ở khắp nơi mới tồn tại cho đến ngày nay.

Nay vì muốn chiều theo ý muốn ngang trái của một thiểu số người sinh ra với khuynh hướng bất thường về phái tính (abnormally sexual tendency), người ta đã tán thành và cho phép hôn nhân đồng tính như một định chế tương đương với hôn nhân truyền thống giữa một người nam và một người nữ, như thực trạng của xã hội loài người từ xưa đến nay.

Chúng ta không lên án những người sinh ra với khuynh hướng khác thường nói trên. Nhưng chúng ta không thể công nhận việc công khai sống chung của họ là hôn nhân, như đại đa số những người bình thường khác, đã kết hôn cho mục đích duy trì nòi giống, và chu toàn trách nhiệm của hôn nhân theo ý muốn của Thiên Chúa, là Đấng đã tạo dựng con người có nam có nữ và đã se kết họ trong giao ước hôn nhân để công tác với Chúa trong chương trình sáng tạo nhằm có đông con người sinh ra trong trần thế này.

Chúa Kitô, khi xuống trần gian làm Con Người, cũng đã chọn sinh ra trong một gia đình có mẹ thật là Đức Trinh Nữ Maria, thụ thai nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, và có cha nuôi là Thánh Cả Giuse. Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Giuse chắc chắn là những người bình thường về mọi mặt như mọi con người khác. Hai ông bà kết hôn vì phong tục tập quán của xã hội Do Thái và cũng vì thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa

chọn cho Con Một của mình là Chúa Giê-su-Kitô sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Nhưng trước mặt người đời, Mẹ Maria không thể có con mà không có chồng. Vì thế, Thánh Giuse đã được chọn để đóng vai người chồng của Mẹ Maria trước mặt người đời. Nhưng trước mặt Thiên Chúa, hai ông bà đều là những người yêu mến đức đồng trinh và muốn tôn vinh Thiên Chúa với đời sống khiết tịnh vẹn toàn của mình.

Thánh gia thất Chúa Giê-su, Mẹ Maria và Thánh Giuse là khuôn mẫu cho mọi gia đình nhân loại. gương mẫu cho mọi con cái, cho những người làm cha, làm chồng, làm vợ và làm mẹ. Đây là thánh ý của Thiên Chúa cho những ai được ơn gọi sống bậc hôn nhân để làm cha, làm chồng, làm vợ và làm mẹ để nuôi dạy con cái là kết quả và là mục đích của hôn nhân thánh thiện theo kế hoạch của Thiên Chúa, được Chúa Giê-su nâng lên hàng bí tích với lời dạy sau đây:

Để trả lời những người Biệt phái đến hỏi Chúa Giê-su xem người ta có được phép li dị không, **Chúa đáp: Các ông không đọc thấy điều này sao? “Thuở ban đầu, Đấng tạo hóa đã làm ra con người có nam có nữ, và Người đã phán: vì thế người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân li.”** (Mt 19: 4-6)

Trên đây là giáo huấn của Chúa Giê-su mà Giáo Hội có bổn phận truyền dạy cho con cái mình tôn trọng và thi hành để được cứu rỗi. Giáo huấn này không ai được phép cắt nghĩa cách khác và thay đổi vì bất cứ lý do nào.

Mới đây, trong dịp tiếp kiến các Giám mục của Công Hòa Đô-mi-ni-can ngày 28 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxi cô đã nói với các giám mục như sau: **“ Chúng ta hãy tiếp tục phô bày vẻ đẹp của hôn nhân Kitô giáo: kết hôn trong Chúa là một hành**

động của đức tin và đức ái: qua đó người phối ngẫu với tự do ưng thuận, trở thành phương tiện chuyên chở phép lành và ơn phúc của Thiên Chúa cho Giáo Hội và xã hội.” (Let us continue to present the beauty of Christian matrimony : to marry in the Lord is an act of faith and love, in which the spouses- through their free consent , become a means of passing on the blessing and grace of God for the Church and society.

(L'Osservatore Romano , number 23, Friday , June 5, 2015)

Như thế, hôn nhân Kitô giáo không thể là hôn nhân giữa hai người nam hay hai người nữ có khuynh hướng đồng tính được, mà phải là hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, theo ý muốn của Thiên Chúa, Đấng tạo dựng con người có nam có nữ; và cũng là truyền thống đã có từ bao thế hệ qua trong mọi nền văn hóa, phong hóa của mọi dân tộc trên thế giới từ xưa đến nay.

Đây là vấn đề có liên quan mật thiết đến luân lý và đạo đức, là nền tảng của đời sống con người, chứ không phải là vấn đề tôn trọng quyền sống của cá nhân ai như người ta đang nại ra để cho phép hôn nhân đồng tính.

Đó là vấn đề luân lý, đạo đức, vì luân lý phổ quát dạy mọi người là phái tính (sexuality) chỉ tự nhiên giữa một người nam và một người nữ tự do kết hôn với nhau theo truyền thống và phong hóa của mọi dân tộc.

Dó đó, hai người nam hay hai người nữ mà có liên hệ phái tính với nhau thì đây là điều trái tự nhiên (unnatural) và vô luân (immoral)

Tác giả Sách Lê vi đã lên án sự phối hợp phái tính trái tự nhiên nói trên như sau: “ **khi người đàn ông nào nằm với một người đàn ông như nằm với đàn bà, thì cả hai đã làm điều ghê tởm...**” (Lê vi 20: 13) Như vậy, công nhận cho hai người đàn ông hay hai đàn bà kết hôn có nghĩa công nhận sự vô luân về phái tính; hay nói

khác đi, công nhận sự chung đụng xác thịt giữa hai người nam hay hai người nữ là điều cũng tự nhiên như sự chung đụng của một người nam và một người nữ kết hôn trong mọi gia đình nhân loại từ xưa đến nay ?

Nếu thế thì những việc vô luân khác như thủ dâm (masturbation) loạn dâm =loạn luân (incest) ấu dâm (child prostitution) và thú dâm (sodomy), thông dâm (fornication) ngoại tình (adultery)... đều không còn là những hành vi vô luân nữa, vì chúng đều xuất phát từ những khuynh hướng hay ước muốn vô trật tự và vô luân (inordinate, immoral)) của con người !, tương tự như huynh hướng đồng tính bất thường mà người ta đang cho phép người có khuynh hướng này kết hôn, tức là công nhận việc ăn nằm của họ là không có gì ngăn trở về luân lý !!!

Đây rõ rệt là một suy thoái nghiêm trọng về luân lý hôn nhân, và luân lý phổ quát (universal moral) của các xã hội bệnh hoạn nói trên. Chắc chắn Giáo Hội sẽ không bao giờ cho phép hay công nhận loại hôn nhân đồng tính này , vì nó vừa sai trái nặng về mặt luân lý – và nghiêm trọng hơn nữa- là đi ngược lại với ý muốn của Thiên Chúa về ý nghĩa và mục đích của bí tích hôn phối mà Giáo Hội có bổn phận bảo vệ và thi hành không chút nhân nhượng.

Giáo Hội không lên án những người có khuynh hướng đồng tính, nhưng không thể cho phép họ sống chung như vợ chồng được, vì việc sống chung này là điều trái tự nhiên và vô luân. Do đó, những ai đang sống trong tình trạng này thì không được đến với hai bí tích hòa giải và Thánh Thể, mặc dù họ vẫn có thể đến nhà thờ để cầu nguyện và tham dự Thánh Lễ cùng với các giáo dân khác.

Sau hết, một điểm thắc mắc không thể bỏ qua là những đứa trẻ được các cặp hôn nhân đồng tính này nhận làm con nuôi, thì chúng sẽ nghĩ gì về việc chúng chỉ có hai bà mẹ hay hai người cha trong gia đình? Và gương xấu này sẽ tác hại ra sao khi các trẻ đó lớn lên

với hai người cha hay hai người mẹ??? Nếu chúng cũng là những đứa trẻ sinh ra với khuynh hướng tính dục khác thường như người nuôi dạy chúng, thì không nói làm chi. Những nếu chúng- mà đa số chắc chắn như vậy- là những trẻ sinh ra với mọi khuynh hướng bình thường, thì việc sống chung với những người bất bình thường kia sẽ là một tai hại lớn cho chúng về mặt tinh thần, tình cảm và luân lý. Như thế, những kẻ cho phép hôn nhân đồng tính sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về những tai hại tinh thần, tình cảm và ý thức luân lý của các trẻ được nuôi dạy trong môi trường đồng tính.

Vậy những kẻ đang nhắm mắt công nhận hôn nhân đồng tính sẽ trả lời thế nào về nan đề nói trên, liên quan đến các trẻ em được các người đồng tính nhận nuôi dạy trong các gia đình bất bình thường của họ?

Tóm lại, định nghĩa lại hôn nhân để công nhận hôn nhân giữa hai người nam hay hai người nữ là một suy thoái nặng nề về luân lý và đạo đức cần phải quan tâm và lên tiếng trước thực trạng đáng buồn của thế giới tục hóa hiện nay.

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huân

Vagsc Kính Cáo

**Năm Thánh Chúa Tình Thương,
Lễ kính Lòng Thương Xót Chúa
Ngày 3 tháng 4 năm 2016.**

Vagsc chúng tôi sẽ bảo trợ và khuyến khích các Trung Tâm, đang chăm sóc các người ốm đau liệt giường, những người bị bại liệt ... ; hãy dìu họ đến Vương Cung Thánh Đường để nhận ơn Toàn Xá Năm Thánh 2016. Biết đâu đây là lần cuối cùng trong cuộc đời họ.

Chi phí cho một người bại liệt, Vagsc dự trù gồm (chi phí di chuyển, ăn uống, quà bánh, ...) khoảng 50 Mỹ Kim cho một người yếu đau tật nguyên. Quý vị nào có hoàn cảnh xin thương xót những người bại liệt này. Xin gửi check về hộp thư Vagsc, Dưới check xin đề rõ: Bại Liệt 2016.

Xin cảm ơn và Xin Chúa lành quý Ân Nhân.

Xin Tình Thức

Joseph Alexander Nguyễn Hoạt - Đọc Sách

I.Thế Gian Hồi Xa Xưa.

1.1 Ông Abraham Can Thiệp Cho Thành Xơ-đôm nhưng đã thất bại.

Sách Sáng Thế (18: 16-33) 16 Từ nơi đó ba người kia đứng dậy và nhìn xuống phía Xơ-đôm. Ông Áp-ra-ham cũng đi để tiễn khách. 17 Đức Chúa phán: “Ta có nên dấu Áp-ra-ham điều Ta sắp làm chăng? 18 Áp-ra-ham sẽ trở thành một dân tộc lớn mạnh và mọi dân tộc sẽ được chúc phúc nhờ nó. 19 Thật vậy, Ta đã chọn nó, để cho nó truyền cho con cái nó và gia tộc nó sau này phải giữ đường lối của Đức Chúa mà thực hiện điều công minh chính trực; như thế Đức Chúa sẽ làm cho Áp-ra-ham điều Người đã phán về nó”. 20 “Tiếng kêu trách Xơ-đôm và Gô-mô-ra thật quá lớn! Tội lỗi của chúng quá nặng nề. 21 Ta phải xuống xem thật sự chúng có làm như tiếng kêu trách đã thâu lên Ta không. Có hay không Ta sẽ biết.” 22 Hai người kia bỏ nơi đó mà đi về phía Xơ-đôm, nhưng Đức Chúa còn đứng lại với Áp-ra-ham. 23 Ông lại gần và thưa: “Chẳng lẽ Ngài tiêu diệt người lành với kẻ dữ sao? 24 “Giả như trong thành có năm mươi người lành, chẳng lẽ Ngài tiêu diệt họ thật sao? 25 Ngài làm như vậy chắc không được đâu! Giết chết người lành một trật với kẻ dữ, chắc không được đâu! Đáng xét xử cả trần gian lại không xét xử công minh sao? Đức Chúa đáp: “Nếu ta tìm được trong thành Xơ-đôm năm mươi người lành, Ta sẽ dung thứ tất cả thành đó.” ... Ông Áp-ra-ham van lơn, nài nỉ, mặc cả với Chúa, xin giảm dần, giảm dần, sau cùng chỉ còn lại có mười... 32 Ông nói: “Xin Chúa đừng giận cho con một lần nữa thôi: Giả như tìm được mười người thì sao?Chúa đáp: “Vì mười người đó Ta không phá hủy Xơ-đôm.”Áp-ra-ham đếm qua đếm lại, mười người cũng không đủ! 33 Sau khi phán với ông Áp-ra-ham Đức Chúa đi, còn ông Áp-ra-ham thì trở về nhà.

1.2 Thành Xơ-đôm bị hủy diệt.

Sách Sáng Thế (19:1-29) 1 Hai sứ thần đến thành Xơ-đôm vào buổi chiều; ông Lót lúc ấy đang ngồi ở cửa thành Xơ-đôm. Vừa thấy các ngài, ông Lót đứng lên ra đón các ngài và cúi sấp mặt xuống đất. 2 Ông nói: “Thưa các ngài, kính xin các ngài ghé lại nhà tôi tớ các ngài đây để nghỉ đêm và rửa chân, rồi ngày mai các ngài tiếp tục đi đường. Họ đáp: “Không! Chúng tôi sẽ nghỉ đêm ngoài đường phố”. 3 Nhưng ông nài nỉ các ngài mãi nên các ngài ghé lại và vào nhà ông. Ông làm tiệc đãi các ngài, nướng bánh không men và các ngài đã dùng bữa. 4 Các ngài chưa đi nằm thì dân trong thành, tức là người Xơ-đôm, bao vây nhà, từ trẻ đến già, toàn dân không trừ ai. 5

Chúng gọi ông Lót ra và bảo: **“Những người vào nhà ông đêm nay đâu rồi? Hãy đưa họ ra cho chúng tôi chơi.”**⁶ Ông Lót ra trước cửa gặp chúng, đóng cửa lại sau lưng. ⁷ rồi nói: “Thưa anh em, tôi van anh em đừng làm làm bậy. ⁸ Đây tôi có hai đứa con gái chưa ăn ở với đàn ông, tôi sẽ đưa chúng ra cho anh em, anh em làm gì chúng thì làm, nhưng còn hai người này, xin anh em đừng làm gì họ, vì họ đã vào trọ dưới mái nhà tôi.” ⁹ Chúng đáp: **“Xê ra! Tên này là một ngoại kiều đến đây trú ngụ mà lại đòi xét xử à! Chúng tao sẽ làm dữ với mày hơn là những tên kia.”** Họ xô mạnh ông Lót xông vào để phá cửa. ¹⁰ Nhưng hai người khách đưa tay kéo ông Lót vào nhà với mình rồi đóng cửa lại. ¹¹ Còn những người đứng ngoài cửa, thì các ngài làm cho chúng ra mù, từ người nhỏ nhất đến người lớn nhất, khiến chúng không sao tìm ra cửa. ¹² Hai người khách nói với ông Lót: “Ông còn ai ở đây nữa không? Con rể, con trai, con gái, và tất cả những gì ông có trong thành, hãy đưa ra khỏi nơi này. ¹³ Chúng tôi sắp phá hủy nơi này, vì tiếng kêu trách dân thành quá lớn trước nhan Đức Chúa, và Đức Chúa đã sai chúng tôi đến đây hủy diệt chúng” ¹⁴ Ông Lót đi ra nói với các con rể, tức là những người sắp cưới các con gái ông: **“Đứng lên! Ra khỏi nơi đây, vì Đức Chúa sắp phá hủy thành này.”** Nhưng các con rể ông cho là nói đùa. ¹⁵ Khi hùng đông ló rạng, các sứ thần dục ông Lót rằng: “Đứng lên! Đem vợ và hai con gái ông đang ở đây đi đi, kéo ông phải chết lây khi thành bị phạt.” ¹⁶ Ông còn đang chân chừ thì hai người khách nắm lấy tay ông, tay vợ ông, và hai người con gái ông, vì Đức Chúa muốn cứu ông, các ngài đưa ông ra và để bên ngoài thành. ...¹⁷ Khi đưa ông ra ngoài rồi, một vị nói: “Ông hãy trốn đi để cứu mạng sống mình! Đừng ngoái lại đằng sau, đừng dừng lại chỗ nào trong cả Vùng. Hãy trốn lên núi kéo bị chết lây.” ... ²³ Khi mặt trời mọc lên trên mặt đất thì ông Lót vào Xô-a. **24 Đức Chúa làm mưa diêm sinh và lửa từ trời xuống Xô-đôm và Gô-mô-ra.** ²⁵ Người phá đổ các thành ấy và cả Vùng, cùng toàn thể dân cư các thành ấy và cây cỏ trên đất. ²⁶ Bà vợ ông Lót ngoái lại đằng sau và hóa thành tượng muối.



Chúa làm mưa diêm sinh và lửa từ trời xuống Xô-đôm

²⁷ Sáng hôm sau ông Áp-ra-ham dậy thật sớm, đến chỗ ông đã đứng trước mặt Đức Chúa. ²⁸ Ông nhìn xuống phía Xô-đôm và Gô-ma-ra và cả Vùng, ông thấy khói từ đất bốc lên như khói một lò lửa!

²⁹ Như vậy, khi Thiên Chúa phá hủy các thành trong cả Vùng. Thiên Chúa đã nhớ đến ông Áp-ra-ham và đã cứu ông Lót khỏi cuộc tàn phá, khi Người phá đổ các thành nơi ông Lót ở.

II. Thế Gian Ngày Nay.

Nếu chúng là một người công giáo chân chính, tỉnh thức và khôn ngoan, đưa mắt nhìn qua thế giới, và nhìn vào trong gia đình chúng ta. Chúng ta có thể đoán biết được những gì sẽ xảy ra cho thế giới mai này.

Thánh Kinh Báo Trước Ngày Chúa Quang Lâm :

Thế giới - Theo Thánh Mat-theu (24:7) ⁷ “Quả thế, dân này sẽ nổi lên chống dân kia, nước này chống nước nọ. Sẽ có những cơn đói kém, và những trận động đất ở nhiều nơi.” **Con Người** - Theo Thư thứ 2 của Ti-mô-thê (3:1-5) ¹ “Vào những ngày sau hết sẽ có những lúc gay go. ² Quả thế, người ta sẽ ra ích kỷ, ham tiền bạc, khoái lác, kiêu ngạo, nói lộng ngôn, không vâng lời cha mẹ, vô ân bạc nghĩa, phạm thượng, ³ vô tâm vô tình, tàn nhẫn, nói xấu, thiếu tiết độ, hung dữ, ghét điều thiện, ⁴ phản trắc, nông nổi, lên mặt kiêu căng, yêu khoái lạc hơn yêu Thiên Chúa; ⁵ hình thức đạo thánh thì họ còn giữ, nhưng cái chính yếu thì họ đã chối bỏ”.

Và còn nữa . Tội đồng tính luyến ái (Tội Xodoma) lan tràn khắp mặt đất ..., phá thai hàng triệu triệu thai nhi !!! Chúng ta tự hỏi một Thiên Chúa toàn năng, hoàn hảo, Đấng sáng lập vũ trụ có thể chấp nhận được một xã hội suy đồi tan nát như ngày nay không !?

III. Giáo Hội Đã Cảnh Tỉnh.

Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI. Khi còn là Hồng Y Giáo Chủ, Joseph Ratzinger, năm 2000, khi giải thích Bí Mật Fatima đã nói: **“Ngày nay, viễn ảnh thế giới có thể bị một biển lửa hủy diệt thành tro bụi không còn là điều ảo tưởng. Chính con người, với những phát minh của mình, đã rên lên thanh gươm lửa ấy ...”** Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II, trước khi về trời đã để lại cho nhân loại di chúc: **“Hiện nay các con đang sống trong một thời đại đầy gian nan và thử thách ... Các con hãy cầu xin Chúa là Thiên Chúa các con, giải trừ những nguy nan trong thế giới sắp sụp đổ này ...”**

IV. Phần Ba Bí Mật Của Fatima Kêu Gọi Sám Hối

Phần ba của Bí Mật Fatima chị Lucia đã tiết lộ:

“Ở phía trái Đức Mẹ, và bên trên một chút, chúng con nhìn thấy một vị thiên thần, với thanh gươm cháy bùng bên tay trái của ngài, nó lóe sáng và phụt ra những ngọn lửa như thể sắp đốt cháy thế giới; nhưng rồi chúng tắt ngúm khi tiếp xúc với ánh quang từ bên phải Đức Mẹ tỏa ra về phía Ngài. Thiên thần tay phải chỉ xuống đất và kêu lớn tiếng: Sám hối, sám hối, sám hối”

V. Đức Mẹ Akita Cảnh Tỉnh

“Nếu loài người không ăn năn trở lại thì lửa từ trời sẽ rơi xuống và thiêu đốt phần lớn nhân loại”

VI. Đức Mẹ Nói Với Thánh Faustina 25 - 3 - 1936

(NK 635) "... con phải nói cho thế giới biết về lòng thương xót bao la của Người và chuẩn bị cho thế giới tiếp đón Người đến lần thứ hai. Người không đến trong tư cách Đấng Cứu Thế nhân lành, nhưng trong tư cách một Thẩm Phán chí công. Ôi khủng khiếp thay ngày ấy! Ngày đã được xác định là ngày của phép công thẳng, ngày của cơn nghĩa nô Thiên Chúa. Các thiên thần còn phải run giùng trước ngày ấy. Con hãy nói cho các linh hồn biết về lòng nhân lành vô biên của Chúa trong khi vẫn còn thời giờ [ban phát] lòng thương xót. Nếu lúc này con im tiếng, con sẽ phải trả lễ với vô số linh hồn trong ngày kinh hoàng ấy. Con đừng sợ hãi gì. Hãy trung thành cho đến cùng. Mẹ cảm thông với con.”

VII. Chúa Giêsu cảnh báo với Thánh Faustina rằng:

"Cha đang kéo dài thời gian thương xót vì lợi ích của các tội nhân, nhưng vô phúc cho những ai không nhận ra thời gian thăm viếng của Cha ." (NK 1160).

Và Lời Chúa theo Thánh Luca, (12:37) "Khi chủ về mà thấy những dây tớ ấy đang tỉnh thức: chủ sẽ thất vọng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ ..."

IX "...những người đã an giấc trong Đức Giesu, sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giesu ..."

Thư I Thê-xa-lô-ni-ca 4, 13-18 " 13... Thưa anh em, về những ai đã an giấc ngàn thu, chúng tôi không muốn để anh em không hay biết gì, hầu anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những người không có niềm hy vọng. *14* Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giesu đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những người đã an giấc trong Đức Giesu, sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giesu. *15* Dựa vào lời của Chúa, chúng tôi nói với anh em điều này, là chúng ta, những người đang sống, những người còn lại vào ngày Chúa quang lâm, chúng ta sẽ chẳng đi trước những người đã an giấc ngàn thu đâu. *16* Vì khi hiệu lệnh được ban ra, khi tiếng tông lãnh Thiên Thần và tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên,

thì chính Chúa sẽ từ trời ngự xuống, và những người đã chết trong Đức Kyto sẽ sống lại trước tiên; *17* Rồi đến chúng ta, là những người đang sống, những người còn lại, chúng ta sẽ được đem đi trong đám mây cùng với họ, để nghênh đón Chúa trên không trung. Như thế, chúng ta sẽ được cùng Chúa mãi mãi. *18* Vậy anh em dùng những lời ấy mà an ủi nhau."

X. Jerusalem Tương Lai

Theo Sách Khải Huyền Thánh Gioan (21, 6-8)

"6... **Xong cả rồi! Ta là An-pha và O-me-ga, là Khởi Nguyên và là Tận Cùng. Chính Ta sẽ ban cho ai khát được uống nơi nguồn nước trường sinh, mà không phải trả tiền. 7 Ai thắng sẽ được hưởng hồng ân đó. Ta sẽ là Thiên Chúa của người ấy, và người ấy sẽ là con của Ta. 8 Còn những kẻ hèn nhát, bất trung đáng ghê tởm, sát nhân, gian dân, làm phù phép, thờ ngẫu tượng, và mọi kẻ nói dối, thì phần dành cho chúng sẽ là hồ lửa và diêm sinh cháy ngùn ngụt đó là cái chết thứ hai..."**

Joseph Alexander Nguyễn Hoạt - Đọc Sách

Tiếng Khóc Của Thai Nhi !!!

*Con run rẩy van xin trong bụng mẹ
Đừng bắt con mất tiếng khóc chào đời!
Ngày lại ngày ... hồi hộp ... mẹ cha ơi!
Xin nghĩ lại cho con quyền được sống
Con khao khát nhìn bầu trời cao rộng
Được lớn lên hít thở khí thuận hòa
Được học hành đỗ đạt với người ta
Được nhìn thấy mẹ cha cười hạnh phúc
Xin đừng để xác thân con rữa mục
Chiều nghĩa trang lạnh tím hắt hờu buồn
Hoàng hôn rơi từng giọt ... buốt hơi sương ...
Lạy cha mẹ, cho con quyền được sống*

Clara Hàn Lệ Thu

VAGSC Kính Cáo

*Kính thưa quý thi nhân
Vagsc chúng tôi nhận thấy số phận của thai nhi rất đau buồn. Vừa mới được kết tinh trong dạ mẹ, còn trong chứng nước. Chưa được sinh ra, chưa biết nói, chưa được phép làm người. Nhưng đã bị người ta dùng thuốc, dùng dao kéo, dùng đục .. trực xuất ra khỏi lòng mẹ. Để đánh động lương tri của các người liên hệ, Vagsc chúng tôi khuyến khích quý thi nhân làm thơ khóc thay cho số phận những thai nhi xấu số này. Chúng tôi sẽ lần lượt đưa lên BTVagsc*

Vườn Thơ Tiếng Khóc Của Thai Nhi !!!

Được trông nom bởi Đại Biểu Vagsc Nguyễn Hoa Cương
Xin quý thi nhân gửi thơ về Vườn Thơ Vagsc
Đại Biểu Hoa Cương sẽ tiếp đón quý vị.

Xin cảm ơn - Vagsc.

TÍNH CÁCH KHẨN THIẾT CỦA SỨ ĐIỆP THƯƠNG XÓT

Trích sách CNVCLMCN
Rev Kosicki, CSB

Phải gấp rút loan báo lòng thương xót của Chúa bởi vì lúc này là thời giờ của lòng thương xót, trước khi ngày phán xét đến. Đây là thời gian chuẩn bị cho ngày Chúa tái lâm. Sứ điệp về lòng thương xót Chúa Giêsu và Đức Mẹ ban cho thánh nữ Faustina mang một tính cách khẩn thiết đặc biệt. Điều quan trọng đối với linh mục chúng ta là phải xem kỹ những sứ điệp này hầu mưu ích cho những anh chị em thuộc quyền.

83 “Con hãy viết điều này: trước khi đến trong tư cách Thẩm Phán chí công, Cha sẽ đến trong tư cách Vua Tình Thương. Trước ngày phán xét, một dấu chỉ trên trời sẽ được ban cho mọi người: “Tất cả ánh sáng trên trời sẽ bị tắt đi, và bóng tối kinh khủng sẽ bao trùm toàn thể địa cầu. Bây giờ, người ta sẽ nhìn thấy hình Thánh Giá trên bầu trời, và từ các thương tích mở ra trên tay và chân Đấng Cứu Thế chịu đóng đinh sẽ có những luồng sáng chói chang chiếu tỏa địa cầu trong một thời gian. Điều này sẽ xảy ra trước ngày sau hết.”

635 Ngày 25 tháng 3. Ban sáng, trong giờ nguyện gẫm, sự hiện diện của Chúa bao phủ tôi một cách đặc biệt, tôi nhìn ra sự cao trọng khôn lường và đồng thời chiêm ngưỡng sự tự hạ của Chúa để đến với các thụ tạo. Rồi tôi được nhìn thấy Mẹ Thiên Chúa, Mẹ phán dạy tôi: “Linh hồn nào trung thành vâng theo những soi động của ơn thánh Thiên Chúa làm đẹp lòng Người biết bao! Mẹ đã ban Đấng Cứu Độ cho thế giới; còn con, con phải nói cho thế giới biết về lòng thương xót bao la của Người và chuẩn bị cho thế giới tiếp đón Người đến lần thứ hai. Người không đến trong tư cách Đấng Cứu Thế nhân lành, nhưng trong tư cách một Thẩm Phán chí công.

Ôi khủng khiếp thay ngày ấy! Ngày đã được xác định là ngày của phép công thẳng, ngày của cơn nghĩa nô Thiên Chúa. Các thiên thần còn phải run giùng trước ngày ấy. Con hãy nói cho các linh hồn biết về lòng nhân lành vô biên của Chúa trong khi vẫn còn thời giờ [ban phát] lòng thương xót. Nếu lúc này con im tiếng, con sẽ phải trả lễ với vô số linh hồn trong ngày kinh hoàng ấy. Con đừng sợ hãi gì. Hãy trung thành cho đến cùng. Mẹ cảm thông với con.”

848 “... Hỡi ái nữ của Cha, con hãy ghi chép những lời này. Con hãy nói cho toàn thể giới về lòng thương xót của Cha, để toàn thể nhân loại nhận biết lòng thương xót

vô biên của Cha. Đó là một dấu chỉ cho thời đại cuối cùng; sau đó, sẽ là ngày công thẳng. Trong lúc vẫn còn thời giờ, hãy để họ đến nương nhờ suối nguồn thương xót của Cha; và mưu ích từ Máu và Nước đã trào tuôn cho họ.”

Ôi các linh hồn nhân loại, các người sẽ trốn đi đâu trong ngày thịnh nộ của Thiên Chúa? Ngay bây giờ, hãy nương náu nơi suối nguồn thương xót của Người. Ôi, tôi thấy quá đông đúc các linh hồn! Họ đã tôn thờ lòng thương xót của Thiên Chúa và sẽ hát lên bài thánh ca ấy cho đến muôn đời.

1159 Những chốt ngăn thác nguồn của Thiên Chúa đã được mở toang cho chúng ta. Chúng ta hãy tận dụng những thác nguồn ấy trước khi ngày công thẳng đến. Đó là một ngày thật kinh hoàng!

1160 Một lần kia, tôi hỏi Chúa Giêsu sao Người lại khoan nhượng quá nhiều tội lỗi và tai ác mà không đoán phạt thế gian. Chúa đã trả lời cho tôi, “Cha có muôn kiếp để luận phạt, cho nên lúc này Cha đang kéo dài thời gian thương xót [cho các tội nhân]. **Nhưng vô phúc nếu như họ không nhận ra đây là thời gian Cha viếng thăm.** Hỡi ái nữ của Cha, thư ký của lòng thương xót Cha, nhiệm vụ của con không những phải ghi chép và loan báo về tình thương của Cha, mà còn phải nài xin ân sủng này cho họ nữa, để họ cũng được tán dương lòng thương xót của Cha.”

1588 Hôm nay, tôi được nghe những lời này: “Trong Cựu Ước, Cha đã sai các tiên tri mang những cơn thịnh nộ đến với dân Cha. Còn hiện nay, Cha sai con đem tình thương của Cha đến cho toàn thể giới. Cha không muốn đoán phạt, nhưng muốn chữa lành và ghi chặt nhân loại đau thương vào Trái Tim lân tuất của Cha. Cha chỉ sử dụng hình phạt khi chính họ ép buộc Cha phải làm như vậy; tay Cha rất miễn cưỡng khi phải cầm thanh gươm công thẳng. **Trước ngày Công Thẳng, Cha gửi đến ngày Xót Thương.**”

Tôi thưa lại cùng Chúa, “Lạy Chúa Giêsu của con, xin Chúa hãy đích thân nói với các linh hồn, bởi vì những lời của con toàn là những lời vô nghĩa.”

Trích Sách CNVCLMCN - Rev Kosicki, CSB



"Thế giới không thể tìm ra nơi nương ẩn và ánh sáng hy vọng nếu không phải là Lòng Thương Xót Chúa."

18 - 4 - 1993

Thánh GH Gioan Phaolo II

Coi Chừng Tiên Tri Giả ?

LTS. Chúng tôi vừa nhận được bài viết này trên Internet. Trong tâm tình của Người Samari Nhân Lành, chúng tôi xin phổ biến rộng rãi tới quý ân nhân, để cùng tìm hiểu đâu là sự thật. Giữ vững niềm tin sắt đá vào Phúc Âm và Giáo Hội Rôma . Vagsc

Lời nhân định của tác giả.

"Đây là những tài liệu mà bề rói, cụ thể là hội Tam điểm, những kẻ thờ Satan, và các tổ chức chống phá đạo Công Giáo, đưa ra nhằm mục đích phá rối, gây hoang mang cho mọi người, nhất là những người yếu đức tin. Những tài liệu này lẫn lộn sự thật và điều giả trá, giải thích các điều tín lý theo mưu đồ xấu xa của chúng. Điều duy nhất để phân biệt đúng sai là dựa vào những điều Chúa nói trong Kinh Thánh, những điều con người ngày nay đang làm có đúng như Chúa dạy trong Kinh Thánh hay không? Tài liệu Sứ điệp từ trời thực chất đến từ đất, là sản phẩm của con người tội lỗi, dùng Thiên Chúa để mưu đồ xấu xa chống lại Thiên Chúa. Thiên chúa đích thực là Thiên Chúa của Tình Yêu và Tha Thứ, lòng thương xót bao la của chúa đối với con người tội lỗi, chứ không phải là một Thiên Chúa hung dữ luôn tìm dịp để trừng phạt con người."

ĐÔI LỜI VỀ "SỨ ĐIỆP TỪ TRỜI".

Vấn đề.

Ngay ngày thứ hai trong Hội Nghị thường niên kỳ I-2015 của HĐGM/VN, 14/4/2015, UB Giáo lý Đức tin, trực thuộc HĐGM, đã ra "Thông Cáo về điều được gọi là Sứ điệp từ trời", có chữ ký của Đức TGM Chủ tịch HĐGM và Đức GM Chủ tịch UB Giáo lý Đức tin với khuyến cáo: "các tín hữu công giáo sẽ không đọc, không phổ biến và không rao giảng các "sứ điệp từ trời".

Cũng chính trong ngày ra Thông Cáo đó, Đức Cha giáo phận nhà, dù ở xa, đang họp Hội nghị HĐGM tại Sài Gòn, cũng đã cho phổ biến trong giáo phận Thông Cáo nêu trên, có thể bởi ngài thấy tính cách nguy hiểm của phong trào, gây hoang mang trong anh chị em giáo dân, thậm chí đã xuất hiện ở một vài giáo xứ, kể cả nơi một ít tu sĩ, giáo sĩ trong giáo phận.

Một số vị chưa biết hoặc chưa biết rõ về nội dung "sứ điệp từ trời" đã nêu thắc mắc: vụ việc nguy hiểm và quan trọng thế nào mà ngay ngày thứ hai của Hội nghị HĐGM, vừa khai mạc tối hôm trước thì ngày hôm sau UB Giáo lý Đức tin đã "khẩn trương" ra Thông Cáo cấp bách phổ biến rộng rãi trên toàn quốc như vậy? Và Đức Cha nhà (BMT) cũng cho phổ biến Thông Cáo trên cả

giáo phận cũng trong chính ngày ra Thông Cáo. Vì những sai phạm gì về giáo lý đức tin mà Giáo quyền đã phải quan tâm đến vậy?

Nhân dịp bản "Thông Cáo về điều được gọi là Sứ điệp từ trời" của UB GLĐT được phổ biến, thiết nghĩ chúng ta cũng nên tìm hiểu ít điều về phong trào được mệnh danh là "Sứ điệp từ trời" này đang lan tràn trên thế giới và ngay tại VN, kể cả tại một vài nơi ở Banmêthuột.

Sẽ có ba tiểu mục được bàn đến: Thứ nhất, Nguồn gốc và tác giả của phong trào "Sứ điệp từ trời", Thứ hai, Một số sai phạm trong giáo lý đức tin của phong trào (xin nhớ chính vì những sai phạm về đức tin giáo lý mà UB Giáo lý Đức tin mới phải ra Thông Cáo ngày 14/4/2015), và Thứ ba, Phản ứng của Giáo quyền. Cuối cùng là một lời Kết luận.

I. Nguồn gốc và tác giả của "Sứ điệp từ trời".

Nguồn gốc phong trào. Phong trào mệnh danh là "Sứ điệp từ trời" đã xuất hiện từ tháng 11 năm 2010 tại Châu Âu, và cho đến nay đã được quảng bá hầu như rộng khắp trên thế giới. Riêng tại Việt Nam, phong trào "Sứ điệp từ trời" cũng đang rộ lên như một hiện tượng đáng quan ngại.

Tại Banmêthuột, phong trào cũng đã xuất hiện và dường như đang lây lan tại một số giáo xứ. Điểm nổi bật và đáng quan ngại nhất trong "Sứ điệp từ trời", được lặp đi lặp lại nhiều lần là thái độ chống báng Đức đương kim Giáo Hoàng Phanxicô.

Tác giả phong trào . Tác giả của "Sứ điệp từ trời" là người tự xưng là "Maria Divine Mercy, được dịch sang tiếng Việt là Maria Lòng Chúa Thương Xót" hoặc "Maria Tông đồ Lòng Chúa Thương Xót". Bà tự giới thiệu mình là một phụ nữ Châu Âu, theo đạo Công Giáo, đã có gia đình, và là một doanh nhân. Theo bà, tên gọi "Maria Divine Mercy" chỉ là một biệt danh, ẩn danh. Hiện nay người ta đã xác định được khá chắc chắn rằng bà Maria Divine Mercy là một phụ nữ người Ai Len, hiện sống tại thành phố Dublin.

Kể từ tháng 11 năm 2010, bà Maria Divine Mercy cho biết đã liên tục nhận được các sứ điệp từ trời. Theo bà các sứ điệp này, chủ yếu do Chúa Giêsu nhưng cũng có khi do Chúa Cha hoặc do Đức Mẹ Maria mạc khải cho bà. Tính đến nay đã có hơn 1.100 sứ điệp khác nhau, được một số người dịch sang tiếng Việt rồi in rất công phu trong một cuốn sách dày cộm, khổ 14x21, cỡ chữ li ti mà dày hơn cả ngàn trang, gọi là "Sách Sự Thật". Cho đến nay, bà Maria Divine Mercy vẫn không ngừng nhận được các sứ điệp mới.

II. Những sai phạm đáng quan ngại.

"Sứ điệp từ trời" xoay quanh ba chủ đề chính: Thứ nhất, Cảnh cáo thế giới về tội lỗi; Thứ hai, Kêu gọi ăn năn thống hối; Thứ ba, Loan báo sự gần kề của biến cố Chúa đến lần hai. Thoạt nghe những nội dung đó chẳng có gì đáng quan ngại. Tuy nhiên, nếu tìm hiểu cụ thể, người ta thấy lộ ra rất nhiều điểm sai lạc về Mầu nhiệm Đức Kitô, huân quyền, bí tích, luân lý, phụng vụ... Điều nguy hiểm là những điểm sai lạc được đan xen với những giáo lý chân thực, tạo nên tình trạng "vàng thau lẫn lộn", khiến người đọc dễ nhiễm độc mà không hay biết trở thành hoang mang trong đức tin, lo sợ vì những lời hù dọa bà Maria Divine Mercy đưa ra. Ở đây xin được tự giới hạn chỉ nêu lên một số sai phạm chính yếu, cụ thể và nghiêm trọng mà thôi.

1. Vấn đề về Mạc Khải.

Xin nhắc lại giáo lý công giáo về Mạc Khải. "Mạc Khải là gì? - Mạc Khải là việc Thiên Chúa tỏ cho con người biết Ngài và ý định yêu thương của Ngài đối với con người" (Bản Hỏi Thưa 6). Việc ĐGS con TC xuống thế làm người, là MK trọn vẹn và dứt khoát, chính Người là Lời duy nhất và hoàn hảo của Chúa Cha". (x. Bản Toát yếu 9). Ta gọi đó là MK công. MK công chấm dứt với cái chết của Thánh Gioan Tông Đồ.

Nói công thì cũng phải nói tư. Có MK tư không? Có MK tư. MK tư không thuộc kho tàng đức tin, chỉ có thể giúp chúng ta sống đức tin. MK tư cần có 2 điều kiện: một là phải liên hệ chặt chẽ với Đức Kitô, hai là phải được Huân quyền của GH công nhận. (x. Bản Toát Yếu 10). Hai điều kiện trên có hay không trong các sứ điệp của bà Maria Divine Mercy, chúng ta sẽ nói sau.

2. Vấn đề Kinh Thánh.

Xin trung dẫn ra đây các luận điểm chính yếu trong một số "Sứ điệp từ trời" rồi tiếp ngay sau mỗi trích dẫn SỨ ĐIỆP là NHẬN ĐỊNH, ý kiến phản biện.

*SỨ ĐIỆP 13-09-2011. "Đừng bao giờ cho phép mình chấp nhận bất kỳ sự thật nào khác ngoài những điều có trong Kinh Thánh".

NHẬN ĐỊNH. Đây là chủ trương "duy Kinh thánh, Sola Scriptura" của hệ Tin Lành Luther. Lập trường này hiển nhiên chối bỏ giá trị của Thánh Truyền và Huân Quyền của Hội Thánh.

*SỨ ĐIỆP 09-02-2013. "Con phải dồn hết tâm lực để viết cuốn sách. ... Con là người viết. Ta là Tác giả. ... Ta muốn con xuất bản cuốn sách trên toàn thế giới. Cuốn sách đó phải được phổ biến rộng khắp, đầy sức mạnh, và

được hàng triệu người tìm đọc cũng như sách Kinh Thánh vậy".

NHẬN ĐỊNH. "Thánh Kinh là Lời Thiên Chúa nói với chúng ta, được ghi chép lại dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần" (Bản Hỏi Thưa 15). Bà Maria Divine Mercy tuyên bố cuốn sách bà viết có Thiên Chúa là tác giả thì cũng đồng nghĩa với việc cho rằng cuốn sách đó được viết ra với ơn linh hứng chẳng khác gì Kinh Thánh vậy. Sách mình tự viết ra lại cho là của Thiên Chúa, Thiên Chúa là tác giả, Thẩm quyền nào xác thực chuyện đó? Quả là một mạo nhận. Người ta có thể đặt nghi vấn về thần kinh của bà Maria là bình thường hay bất bình thường? Tâm thần? Hoang tưởng?

3. Vấn đề Mầu nhiệm Nhập thể.

*SỨ ĐIỆP 24-12-2010. "Việc Ta đến trần gian đã được sắp đặt như một cơ hội cuối cùng để thức tỉnh thế gian, ngõ hầu mọi người nhận ra rằng Thiên Chúa tha thứ mọi tội lỗi. Vai trò của Ta là để chỉ cho các con con đường lên Trời, nhờ vào giáo huấn và cái chết của Ta trên thập giá".

*NHẬN ĐỊNH. Đây là một cái nhìn sai lạc về công trình cứu độ của Đức Giêsu. Việc nhập thể và cái chết của Đức Giêsu chính là đem lại hiệu quả ơn cứu độ, là ân sủng tha tội và tái sinh con người vào đời sống mới chứ không chỉ có giá trị thức tỉnh thế gian mà thôi.

4. Vấn đề Chúa Quang lâm.

*SỨ ĐIỆP 20-05-2011. "Nhiều người tin rằng Cuộc Quang Lâm của Ta chỉ ra rằng thời tận cùng của thế giới đã đến. Nhưng không phải như vậy, thay vào đó Cuộc Quang Lâm của Ta có nghĩa nói về thời kỳ cuối khi Satan và thuộc hạ của hắn, những kẻ đã tạo ra những đau khổ không kể xiết trên thế giới, sẽ bị trục xuất khỏi Trái Đất trong vòng 1.000 năm. ... Ta sẽ cai trị trái đất trong 1.000 năm...".

*NHẬN ĐỊNH. Đây không phải là quan niệm quang lâm mà Hội Thánh dạy, đánh dấu thời tận cùng của thế giới để rồi khai mào cánh "Trời mới đất mới" kéo dài đến đời. "Hội Thánh đã bác bỏ sự giả mạo này về Vương quốc tương lai, và cả dưới một hình thức ... có tên là thuyết ngàn năm, nhất là dưới một hình thức chính trị của một chủ thuyết MESSIA đã bị tục hóa "đổi bại tự bản chất" (GLHTCG 676).

Trong Thông Cáo của UB GLĐT ký ngày 14/4/2015, ở số 2 có nói đến "Thuyết Ngàn Năm" là lạc thuyết đã bị Hội thánh lên án". Vậy lạc Thuyết Ngàn Năm là gì, chủ trương ra sao?

Thuyết ngàn năm, cũng được gọi là Thuyết thiên niên, Millénarisme. Là niềm tin phát sinh trong giới Do thái – Kitô giáo từ sự khăng khăng một niềm mong đợi Đấng Thiên Sai trần thế và từ một sự giải thích từng chữ, Kh 20, 3-6, (Triều đại một ngàn năm), theo đó Đức Kitô, có các thánh bao quanh, phải trở lại trần gian này một lần nữa để cai trị trên mặt đất thời gian là một ngàn năm. Thuyết này suy tàn vào thế kỷ thứ III, nhưng xuất hiện lại một lần nữa trong lịch sử Hội Thánh.

Thuyết thiên niên kỳ theo tiếng nước ngoài, cũng có tên khác là Chiliasme (do từ Hy Lạp chilioi = một ngàn). Như đã nói ở trên, Thuyết này cho rằng Chúa Kitô và các thánh sẽ thiết lập một Vương quốc ngàn năm trên trái đất này, trước khi đến ngày tận thế.

5. Các vấn đề liên hệ đến Hội Thánh.

5.1. Chối bỏ Huấn quyền của Hội Thánh.

*SỨ ĐIỆP 06-04-2011. "...không một ai trong các con xứng đáng để phán xét hoặc tra xét về người khác. Không ai có quyền hạn hoặc hiểu biết thiêng liêng để đưa ra bất cứ sự đánh giá nào về đạo đức nơi người khác"

NHẬN ĐỊNH. Nói như thế bà Maria Divine Mercy rõ ràng đã phủ nhận Huấn quyền của Hội Thánh.

5.2. Phủ nhận vai trò của Chúa Thánh Thần trong Hội Thánh.

*SỨ ĐIỆP 12-04-2012. "Cơ mật viện Hồng Y bầu Giáo hoàng mới là những người theo bè Tam điểm, là tổ chức độc ác của Satan."

NHẬN ĐỊNH. Rõ ràng bà Maria Divine Mercy không tin rằng Thánh Thần của Đức Kitô vẫn đang hiện diện và hoạt động trong Hội Thánh, không ngừng hướng dẫn Hội Thánh đạt đến chân lý toàn vẹn của Đức Kitô.

5.3. Phủ nhận vai trò quản lý và phân phát mầu nhiệm của Hội Thánh.

*SỨ ĐIỆP 31-01-2012. "Việc ban ân toàn xá không phải do Hội Thánh mà là do chính Chúa Giêsu ban cho một số người được tuyển chọn để kêu gọi người khác hoán cải. Việc nhận ơn toàn xá này đi kèm với điều kiện phải đọc một kinh đặc biệt trong bảy ngày liền..."

NHẬN ĐỊNH. Sách GLHTCG cho ta biết: "Để hưởng nhờ ân xá, Kitô hữu phải hội đủ những điều kiện được thẩm quyền của Hội Thánh quy định, vì với tư cách là thừa tác viên của Ôn cứu chuộc, Hội Thánh có thẩm quyền phân phát và chia sẻ kho tàng công phúc của Đức Kitô và các thánh" (số 1471). Không thể "nhận ơn toàn xá với điều kiện phải đọc một kinh đặc biệt trong bảy

ngày liền" do bà Maria Divine Mercy đặt ra và chính bà qui định.

5.4. Phủ nhận kỷ luật bí tích của Hội Thánh.

+/ Sai lạc về việc rước lễ trên tay.

*SỨ ĐIỆP 06-07-2011. "Bí Tích Thánh Thể Chí Thánh phải được đón nhận trên lưỡi và không được phép đón nhận một cách ô nhor bởi bàn tay con người. Tuy nhiên, điều này chính là những gì các tội tớ đã được thánh hiến của Ta đã và đang thực hiện. ... Các tội tớ đã được thánh hiến của Ta đã bị dẫn dắt trên một con đường không phù hợp với các Giáo Huấn từ các Tông đồ của Ta".

NHẬN ĐỊNH. Việc Hội Thánh cho phép tín hữu rước lễ bằng tay được xác định rõ ràng trong các Tông thư Ecclesia de Eucharistia của Đức thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II và Huấn thị Redemptionis Sacramentum của Bộ Phụng tự và Bí tích.

+/ Sai lạc giáo lý về Bí tích Cáo Giải.

*SỨ ĐIỆP 09-07-2012. "Đối với những người Công Giáo, các con phải lãnh nhận bí tích Cáo Giải hai tuần một lần nếu các con muốn tiếp tục sống trong Ân sủng".

NHẬN ĐỊNH. Đây là một quan niệm sai lạc về tình trạng ân sủng vì cho rằng tình trạng ân sủng không tùy thuộc vào tình trạng sạch tội trọng, nhưng tùy thuộc vào tần suất nhất định của việc thực hành bí tích.

+/ Sai lạc về ơn tha tội.

*SỨ ĐIỆP 09-07-2012. "Người nào đọc một kinh đặc biệt (do bà chỉ dẫn) trong 7 ngày liên tục thì được ơn xá giải mọi tội lỗi".

*NHẬN ĐỊNH. Điều này hiển nhiên đi ngược với giáo lý của Hội Thánh vốn cho rằng ơn tha tội được ban thông thường bằng việc lãnh nhận bí tích Cáo Giải, hoặc trong trường hợp khẩn cấp, bằng việc ăn năn tội cách trọn, chứ không chỉ đơn thuần bằng việc đọc bất kỳ kinh đọc nào hoặc đọc trong mấy ngày (x. GLHTCG, số 1446; 1452).

+/ Sai lạc về việc người chết trong tình trạng mắc tội trọng.

*SỨ ĐIỆP 09-07-2012. "Kinh đọc đặc biệt khác để xin ơn tha tội cho những người chết trong tình trạng mắc tội trọng".

*NHẬN ĐỊNH. Giáo lý của Hội Thánh dạy những ai chết trong tình trạng mắc tội trọng thì sẽ rơi vào sự hư mất đời đời. Do vậy, tất cả những sự hy sinh, công phúc, lời cầu nguyện của người sống cũng không làm thay đổi

được số phận đời đời của những người đã chết trong tình trạng mắc tội trọng (x. GLHTCG, số 1035).

5.6. Phủ nhận tính hợp pháp của Đấng kế vị thánh Phêrô.

*SỨ ĐIỆP 22-07-2013) "Chỉ có một vị chủ chăn của Hội Thánh trên Trái Đất được Con Mẹ trao quyền, người vẫn cứ phải là Giáo hoàng cho đến chết. Bất cứ ai khác là kẻ giành quyền ngai trên Ngai Tòa Thánh Phêrô đều là kẻ mạo danh".

*NHẬN ĐỊNH. Có một điều mà ai đọc các sứ điệp của bà Maria Divine Mercy cũng đều dễ dàng nhận thấy, đó là sự chống báng mạnh mẽ nhắm vào Đức Giáo hoàng Phanxicô. Trong nhiều sứ điệp khác nhau, bà đã dùng những lời lẽ chống báng rất gay gắt đối với Đức Phanxicô. Bà gán cho ĐGH những nhãn hiệu rất xúc phạm, gọi ngài là "ngôn sứ giả", là "đầu của Con Mãng Xà" (SĐ 13-11-2012); là "kẻ mạo danh" (SĐ 22-07-2013); là "cái sừng nhỏ, kẻ huênh hoang tự đắc ngai trên Tòa Phêrô" (SĐ 18-02-2013); là "con của Satan"... "kẻ mạo danh" trên ngai tòa Phêrô... "tên phản Kitô" (SĐ 25-02-2013) v.v...

Thái độ chống Giáo hoàng của bà Maria Divine Mercy phải được coi là một dạng ly giáo, (x. GLHTCG, số 2089) khi bà không ngừng rêu rao rằng vị đương kim Giáo Hoàng là ngôn sứ giả, là Giáo Hoàng mạo danh.

Xin được trưng thêm ra đây mấy NHẬN ĐỊNH của một số các vị đã nghiên cứu tường tận "Sứ điệp từ trời".

Đức Giám Mục Fabbro. Trả lời trong một cuộc hội thảo mở rộng tại Corunna ngày 15/8/2013 về câu hỏi liên quan tới bà Maria Divine Mercy, Đức Giám Mục Fabbro, quản nhiệm giáo phận London, Canada cảnh báo người Công Giáo trong giáo phận rằng: "Maria Divine Mercy không được Giáo Hội chuẩn nhận. Các giám mục nghiên cứu những thông điệp của bà đã tuyên cáo rằng Thông điệp này là dị giáo và ngăn cấm các linh mục tham gia hay hợp tác công việc có liên quan tới Maria Divine Mercy. Tín hữu nên biết rằng hậu quả tin theo những lời dạy của bà sẽ có thể dẫn đến tội trọng".

Dr. Miravalle, Canada, tiến sĩ Thánh Mẫu học. "Những thông điệp của Maria Divine Mercy, bao gồm nhiều thực tế sai lầm nặng nề xét về phương diện thần học, lịch sử với hơn 650 cái được cho là thông điệp - những sai lầm mâu thuẫn với giáo lý của Giáo Hội Công Giáo.... Thông điệp sai lầm này cực kỳ nguy hiểm cho các thành viên của Giáo Hội Công Giáo, khi nó truyền đi nguy cơ dẫn đến hình thức "ly giáo" hay tách rời khỏi Giáo Hội Công Giáo, mà việc "chối bỏ sự vâng phục vị Giáo hoàng tối cao hay sự hiệp thông với các thành phần của Hội thánh

dưới quyền Ngài" (x. can 751). Bất kỳ người công giáo nào chọn lựa sự ly giáo cũng dẫn đến kết quả bi thảm là việc dứt phép thông công và không được lãnh nhận các Bí Tích (x. can 1364 .1)".

III. Phản ứng của giáo quyền.

Kể từ khi phong trào "Sứ điệp từ trời" khai sinh và được phổ biến rộng rãi, nhiều vị Giám mục các giáo hội địa phương thuộc các châu lục khác nhau đã lên tiếng cảnh báo về sự nguy hiểm cũng như chỉ ra những sai lầm của phong trào này. Bộ Giáo lý Đức tin của Tòa Thánh chưa lên tiếng. Tuy nhiên nếu phong trào sai lạc này xâm nhập vào giáo phận nào, thì bản quyền địa phương đó sẽ lên tiếng. HĐGM/VN đã lên tiếng. Có thể kể ra một số vị tiêu biểu đã phản bác "Sứ điệp từ trời" như sau :

Đức Tổng Giám mục Denis J Hart, Giáo phận Melbourne, Úc;

Đức Giám mục Fabbro, Giáo phận London, Ontario, Canada;

Đức Giám mục Stephen Secka, Giám mục phụ tá Giáo phận Spisska, Slovakia;

Đức Giám mục Richard. J. Malone, Tổng Giáo phận Buffalo, NY;

Đức Tổng Giám mục Mark Coleridge, Giáo phận Brisbane, Úc;

Đức Giám mục Greg O'Kelly SJ , Giáo phận Port Pirie, Nam Úc;

Đức Giám mục Andreas Laun of Salzburg, Giám mục Phụ tá Giáo phận Áo.

Vì bà Maria Divine Mercy được cho là người đang sống tại Dublin, nên cuối cùng Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo Phận Dublin, tức vị chủ chăn có thẩm quyền trực tiếp đối với bà, cuối cùng cũng đã lên tiếng. Một năm trước đây trong một bản Tuyên cáo ra ngày 16-04-2014, Đức Tổng Giám mục Diarmuid Martin tuyên bố như sau:

"Tòa Tổng Giám mục Dublin đã nhận được nhiều thỉnh nguyện thư xin xác minh về tính chân thực của những điều tự nhận là thị kiến và sứ điệp do một người tự xưng là "Maria Lòng Chúa Thương Xót" nhận được, và người này được cho là đang sống tại Tổng Giáo phận Dublin. Nay Tổng Giám mục Diarmuid Martin muốn khẳng định rằng các sứ điệp này cũng như các thị kiến đi kèm không được Hội Thánh chuẩn nhận, và nhiều điều trong các bản văn đi ngược lại với thần học Công Giáo. Vậy, không được phổ biến hay sử dụng các sứ điệp này trong các hội đoàn thuộc Hội Thánh Công Giáo".

VIỆT NAM. Hội Đồng Giám mục Việt Nam, (qua UB Giáo lý Đức tin trực thuộc HĐGM) đã ra Thông Cáo ngày 14/4/2015, khuyến cáo "các tín hữu công giáo sẽ không đọc, không phổ biến và không rao giảng các "sứ điệp từ trời" này".

Kết luận.

Qua những trung dẫn, phân tích và nhận định về các sứ điệp của phong trào "sứ điệp từ trời" trên đây cũng như dựa vào phản ứng đầy thẩm quyền và thuyết phục của các đảng bản quyền nhiều giáo hội địa phương nêu trên, đặc biệt là Thông Cáo vừa qua của UB GLĐT trực thuộc HĐGM/VN của chúng ta, thiết tưởng đã quá đủ để chúng ta kết luận không sợ sai lầm rằng "Sứ điệp từ trời", mang nội dung chứa đầy những sai phạm nghiêm trọng trong giáo lý, đức tin, thần học, huấn quyền, phụng vụ... là một dạng ly giáo hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Về phong trào "sứ điệp từ trời" này, một cách nhẹ nhàng nhưng đầy quyết liệt, suaviter sed fortiter, người tín hữu công giáo phải thực hiện NĂM KHÔNG với "điều được gọi là sứ điệp từ trời": "Không nghe, Không đọc, Không lưu giữ, Không phát tán, Không rao giảng". Phải dứt khoát, không do dự, loại trừ ra khỏi đời sống đức tin của người công giáo.

Shalom! "Nguyện chúc Dân Chúa được thái bình" của Đấng Phục Sinh!

BMT, CN III PS, 19/4/2015.

Lm. Aug. Hoàng Đức Toàn - Nguồn: VP. TGM - BMT

Mặc Khải Tư

Được Giáo Hội Công Nhận
Va Được Phát Triển Trên Khắp Hoàn Vũ

Sứ điệp Fatima & Sứ điệp LTX Chúa cứu nguy thế giới



Fatima

Sứ điệp Fatima

- Cải thiện đời sống
- Lành hạt Mần Côi
- Tôn thờ Mẫu Tâm
"Đừng xúc phạm đến Thiên Chúa nữa,
vì Ngài đã bị xúc phạm lắm rồi ..."
Fatima - ngày 13 - 10 - 1917

Sứ Điệp Lòng Thương Xót Chúa

- Thịnh cầu LTX Chúa
- Thực thi LTX Chúa với tha nhân
- Tín thác vào LTX Chúa

"Người tội càng nặng, càng có quyền hưởng nhiều Lòng Thương Xót của Cha (NK 723).



Divine Mercy

Noel Noel Noel * Tết Tết Tết

Xin xe lăn đợt II cho các phế nhân

*Nhấn ai tận tảo ngược xuôi
No-el Tết đến liệu dâng biếu quà
Của cho trân quý cao sang
Hiển ban bao kẻ lang thang bần cùng
Thế gian cho đó là sai
Phúc Âm xung tụng Giê-su là người
Hy sinh một chút quà sơ
Của dâng Thiên Quốc mai sau thành vàng
Tạ từ ơn phước bay cao
Hồng ân ban xuống cho ai thương người
Thế gian liền lấu mặc bay
Trời ban Men Muối trong tay ta hòa
Dòng đời lạc lõng bơ vơ
Xe lăn một chiếc cứu ngay phận tàn .
Đô - la chỉ có sáu mươi
VN sản xuất quê hương đậm tình*

Jh – Vagsc

Xin sửa lại bài thơ trên cho đúng luật - Xin cảm ơn - Jh Vagsc



ĐGM Hoàng Văn Đạt trao quà cho các người tàn phế

**Ân Nhân Xây Dựng
Vương Cung Thánh Đường Mẹ La Vang**



Cám On. Xin chuyển lời cảm ơn đến hội từ thiện Vagsc và quý Ân Nhân đang hiến xây dựng Vương Cung Thánh đường Mẹ La Vang. Xin Đức Mẹ La Vang chúc lành và trả công bội hậu cho quý vị.

Thân ái.

Đức Cha PX Lê Văn Hồng TGM Huế

* Danh Tánh của quý Ân Nhân sẽ có trên mang TGPH

* Mỗi Thứ Bảy đầu Tháng tại La Vang có Thánh Lễ cầu riêng cho quý Ân Nhân

Của Hiến Dâng

Quý vị có thể gửi thẳng về :

LM. Emmanuen.Nguyễn Vinh Gioang

Địa chỉ: 69 Phan Đình Phùng - Huế - Việt Nam

Tel: 84.54.3831967

Email: tonggiaophanhue@gmail.com

Website: <http://tonggiaophanhue.net>

Hay xin gửi check về :

VAGSC

PO Box 18209

Anaheim Hills CA 92817

- Dưới check viết Mẹ La Vang
- Số tiền và danh tánh quý vị, chúng tôi sẽ chuyển về trung tâm và được lưu giữ tại Đền Thánh La Vang.

* Của hiến dâng, Vagsc sẽ cấp biên lai khấu trừ thuế

Vagsc đã Email về TT Mẹ LaVang hỏi thăm:

Trọng Kính Đức Tổng

Chùng nào VCTĐ Mẹ La Vang hoàn thành ?

Ngân sách dự trù cho VCTĐ Mẹ LaVang đã tạm đủ chưa ?

Đức Tổng trả lời

Kính Thăm Vagsc,

Theo thiết kế và dự trù ban đầu, thi cuối năm 2018 mới hoàn thành. Dự toán lên đến 500 tỷ đồng tiền việt nam. Hiện giờ ngân sách mới được khoảng gần 1/2. Luôn luôn phó thác cho quyền năng của Đức Mẹ. Kính chúc Vagsc an mạnh và hăng say phục vụ cho Giáo Hội.

Đức Cha PX Lê Văn Hồng TGM Huế

Vagsc - Như vậy Trung Tâm Đức Mẹ La Vang còn cần đến nhiều quý ân nhân hảo tâm nữa, đặc biệt những người con xa xứ. Vagsc tiếp tục ghi nhận quý ân nhân đang hiến về Mẹ La Vang.

**Chúa Nhật ngày 4 tháng 10 - 2015
Protect Life Sunday - Cầu Nguyện Cho Sự Sống**



Đức Cha Mai Thanh Lương, GMP Orange, CA Chủ Tế
Cùng với một số Giáo Sĩ
VN & Hoa Kỳ Đồng Tế

*Thay mặt cho hội từ thiện Người Samari Nhân Lành,
chúng con xin gửi lời tri ân đến:*

Quý Giáo Sĩ

Quý Tu Sĩ

Cùng quý thiện nguyện viên & quý Ân Nhân.

*Trong cũng như ngoài nước, đã hiệp thông trong lời cầu
nguyện trong ngày Chúa Nhật Bảo Vệ Sự Sống.*

HT Vagsc



Đức Cha Mai Thanh Lương, GMP Orange
Hội Đồng Linh Hướng
và Ban Điều Hành Trung Ương
Hân hoan kỷ niệm Đệ Bát Chu Niên VAGSC

Vagsc Cáo Lỗi

**Vì không đủ số hụi, Vagsc sẽ hoãn lại việc rút thăm
các lô trúng, dự trù tổ chức vào ngày Oct 4 2015.
Các số rút thăm đã mua sẽ được giữ lại và sẽ xổ
vào một dịp khác.**

Xin cảm ơn và trân trọng cáo lỗi - Vagsc